

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Από το καλοκαίρι του 2008 που συγκροτήθηκε η ανοιχτή συνέλευση των Πολιτών για τη Σωτηρία του Άλσους Παγκρατίου, έπειτα από την ανακοίνωση των καταστροφικών σχεδίων του Δήμου Αθηναίων για το Άλσος, έχουμε γίνει επανειλημμένα μάρτυρες κοπής δεκάδων δέντρων. Πριν από ένα μήνα το ίδιο συνέβη για μια ακόμα φορά - πάντοτε χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πολλές φορές καταφέρει με τη συχνή παρουσία τους και την έγκαιρη παρέμβασή τους να διακόψουν τις εργασίες του Δήμου και να αποθαρρύνουν παρόμοιες ενέργειες. Ωστόσο, είναι αυτό αρκετό;

Αυτό ακριβώς το ερώτημα τέθηκε και στις συνελεύσεις, οπότε και αποφασίσαμε, τον περασμένο Ιούλιο, να ξεκινήσουμε τη χαρτογράφηση του Άλσους. Με ανοιχτά καλέσματα και με τη συμμετοχή αρκετών γειτόνων, ειδικών και λιγότερο «ειδικών», απαριθμήσαμε τα δέντρα περιμετρικά του γηπέδου μπάσκετ, καταγράφοντας το είδος και την κατάστασή τους και τοποθετώντας ταμπελάκια με αριθμούς. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια δέντρα είναι υγιή, ποια χρήζουν φροντίδας και να τα εντοπίζουμε ανά πάσα στιγμή.

Πρόσφατα, μετά από χρόνια εσκεμμένης εγκατάλειψης, μετά από τις απόπειρες εμπορικής ανάπλασης του Άλσους και τη συκοφάντηση των κατοίκων που είχαν άλλη γνώμη, ο Δήμος αποφάσισε επιτέλους να μας «χαρίσει» μερικά νέα δεντράκια, γύρω από το γήπεδο, ορισμένα μάλιστα εκεί που τα προηγούμενα κόπηκαν γιατί χαρακτηρίστηκαν «ξερά». Κάτι που δεν μπορεί να μη μας θυμίζει τις δηλώσεις του δημάρχου στα «εγκαίνια» της παιδικής

χαράς τον Μάρτιο του 2009, όταν παρουσίαζε την «ανάπλαση της βλάστησης», ως ενδιάμεσο βήμα της συνολικής ανάπλασης.

Καλωσορίζουμε τα νεαρά δέντρα στο νέο τους περιβάλλον, όπου εκτός από αιωνόβια πεύκα, μετριόφρονες θάμνους, ροδόχρωμες κουτσουπιές και γαλήνια νυκτόβια πουλιά θα συναντήσουν και ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη διάθεση να κατοικούν στον ίδιο χώρο. Ενδεχομένως, θα τους αρέσει που θα βρουν τη θέση τους στους τυπωμένους χάρτες ή σε άλλους που αποτυπώνονται μόνο στη μνήμη και στη φαντασία. Θα μεγαλώσουν στη σκιά και το φως των μεγαλύτερων, με τα χαϊδευτικά χτυπήματα της μπάλας; Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα τυχαία λόγια των περαστικών και τα αιώνια λόγια των τυχαίων συναντήσεων;

Την **Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 12:00**, στο χώρο δίπλα στην παιδική χαρά θα παρουσιάσουμε τον χάρτη του Άλσους. Θέλουμε να μοιραστούμε αυτό το πολύτιμο εργαλείο, ώστε από 'δω και στο εξής, όλοι μαζί και με αποδείξεις, να εμποδίζουμε την οποιαδήποτε αυθαίρετη επέμβαση του Δήμου στη βλάστηση. Ελάτε να γνωριστούμε, να περιηγηθούμε στα μονοπάτια του Άλσους, να κουβεντιάσουμε και να οργανώσουμε την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική και σπιτικά εδέσματα, οπότε φέρτε ό,τι αγαπάτε!

Παίρνοντας όλοι μαζί αποφάσεις για τη διαχείριση ενός ανοιχτού και δημόσιου χώρου όπως το Άλσος, αποφασίζουμε και για τις ίδιες μας τις ζωές.